



11 mei 2020



Beste jongens en meisjes, ouder(s) en verzorger(s),

Vandaag was de dag dat de helft van de groepen weer naar school mochten. De vlag hing uit en met gezonde spanning stonden we als team klaar voor de herstart. Rond 8.15 uur verscheen het eerste kind op het schoolplein en tien minuten later stond iedereen op de afgesproken ontvangstplek. De meeste kinderen waren lopend naar school gekomen, enkele kinderen met de fiets of met de auto. Hand in hand met een oudere broer of zus, heel zelfstandig en groot leken zelfs de jongste kleuters. Rustig liepen de kinderen met hun leerkracht vervolgens groep voor groep door de drie ingangen naar binnen. Heel goed gedaan! Complimenten aan alle kinderen en hun ouders en verzorgers.

Na zo lang thuis te zijn geweest, is het niet zo gek dat je “mama” zegt tegen je juf. Wij moeten daar hartelijk om lachen... en wat hebben we dit gemist! De kinderen hebben samen gepraat, geluisterd, geleerd, gespeeld en vooral weer genoten van en met elkaar.

Morgen heten we “de andere helft” van harte welkom op school en gaat de vlag gewoon nog een keer weer uit.

Rond 4 mei heeft Dieuwertje namens de leerlingen van onze school een bloemstuk op het graf van F.V.G. Alloway gelegd. Deze begraafplaats adopteren we als school en bevindt zich aan de Enschedesestraat. We hebben 75 jaar vrijheid dit jaar op een bijzondere manier herdacht en op 5 mei gevierd.

